

## Vraag het aan Morya



### Werk rustig af wat je begonnen bent

“De opvattingen die de mensen hebben, zijn dikwijls anders. Het zijn dikwijls versteende oudere patronen die blijven hangen waar ooit mee begonnen is en wat niet is afgewerkt. Die formaties zullen steeds de kop opsteken en daar weet men dan geen raad mee. Daarom moet je dan ook zorgen, als je bepaalde dingen tot uitwerking brengt, dat je ze afwerkt op een rustige manier, want zo valt het denken daarover ook weg. Dan ben je tevreden met wat je gedaan hebt en blijven er geen residu's over die je dan later zou moeten opnemen en verwerken.

Dat is een deel van de verwarring in het mentale, dat de mens niet rustig genoeg werkt en niet open genoeg is voor hetgeen hij werkelijk wil en dat hij het werk dat hij dan doet, niet afwerkt.

Vandaar dat hij in een grote verstrooidheid komt, want hij is dan met duizend dingen bezig die niet afgewerkt zijn en aanhoudend de kop opsteken en waarvan hij dan niet weet wat ermee aan te vangen. Het is nochtans noodzakelijk dat de mens tot rust kan komen in zijn bestaan, omdat hij dan de werkelijkheid kan zien. Een grote stap naar het ontvangen van de werkelijkheid van het Goddelijke, ligt er precies in dat je tot rust komt in je eigen leven.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”  
(uit hoofdstuk 4: ‘Samenwerking met de Engelen’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Online advies nr. 346

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---